



Jaargang 3, nr. 3
verschijnt 2-maandelijks

JUNI 2002

DEZE NIEUWSBRIEF
WORDT BEDEELD
AAN ALLE LEDEN
VAN DE HEEMKUN-
DIGE
KRING.INTERESSE?

CONTACTEER
SEBASTIAN
VANDE GINSTE
(050) 84 13 16

LID WORDEN?
EENVOUDIG, JE STORT 9 EURO
(ERE-LEDEN: 18 EURO)
OP REKENING
738-0014741-19
VAN HKO
MET VERMELDING
'LIDMAATSCHAP 2002 + NAAM'

IN DIT NUMMER:

| | |
|---|---|
| TIP VOOR EEN TRIP: KANAAL GENT-BRUGGE | 1 |
| 1486 | 2 |
| ERFGOEDWEEKEND | 2 |
| HKO POETST LAPIDARIUM OP | 2 |
| OOGGETUIGENVERSLAG BEZOEK TOLHUIS | 3 |
| FIETSTOCHT IN HET VOETSPOR VAN DE OORLOG | 3 |
| NOTEER ALVAST IN JE AGENDA | 4 |
| ARCHEOLOGIE OP HET BLAUW KASTEEL | 4 |
| WIE ZOEKT DIE VINDT | 4 |

v.u.:
Jan Demulder
Maciebergstraat 32

redactie:
Sebastian Vande Ginste
Walstraat 20
8020 Oostkamp
sebastian.vandeginste@com

Nieuwsbrief

TIP VOOR EEN TRIP:

kanaal Gent-Brugge een zomerse uitstap!

Het kanaal Gent – Brugge is een bevaarbare waterloop die de verbinding vormt tussen Oostende en Gent, over Brugge. Te Gent staat het kanaal via de Ringvaart in verbinding met de Leie en de Schelde. In de regio Gent is het kanaal bekend als de “Brugse Vaart”, in de regio van Brugge als “Gentse Vaart” (Brugge – Gent) of “Oostendse Vaart” (Brugge – Oostende).

In de 13^e eeuw werd met het graven van het kanaal gestart. Men vertrok te Brugge en volgde de bedding van de Zuidleie en wilde een aansluiting vinden met de loop van de Hoge Kale om zo tot Gent te kunnen doorstoten. Door de natuurlijke loop te volgen ontstond het slingerende karakter van dit kanaal. Op sommige plaatsen ligt het kanaal diep ingesneden in het landschap omdat men hoge zandruggen moest dwars-en. Hier en daar bevinden zich ‘oude armen’ die ontstonden door het rechtekken van de bochten.

Jarenlang ondervond de scheepvaart last op een bochtig gedeelte met geringe diepgang ter hoogte van St.-Joris-Ten-Distel, nu nog gekend als de ‘Miseriebocht’. Dit werd verholpen door een nieuw stuk waterweg met breder profiel aan te leggen tussen Beernem en de grens met Oost-Vlaanderen. De oude kanaalarm bleef behouden. Bij de recentere aanleg van de keersluis te Beernem werd bij de rechtekking eveneens de oude kanaalarm bewaard, nl. de ‘Gevaarts’.

De loop van dit kanaal op Oostkamps grondgebied levert veel verschillende gezichten. Wie vorig jaar op Open Monumentendag de boottocht kon meemaken, kan er over meepraten. Vanaf Steenbrugge zien we de historische hoeve “Joyeuse Pensée” en de verschillende oorlogsbunkers; de nieuwe brug te Moerbrugge doet ons terugdenken aan het oorlogsgeweld in de septemberdagen van 1944; even verder ligt het Beverhoutsveld waar in 1382 de Bruggelingen met de Gentenaars slaags geraakten precies omwille van dit kanaal. Onderweg zien we ook de ‘Warandeputten’ en de ‘Leiemeersen’, twee gebieden die door Natuurpunt v.z.w. worden beheerd. Door het herinrichten van dit gebied, met een respect voor de oorspronkelijke loop van de Zuidleie, bekommt men prachtige, authentieke natuur.

Het is dank zij de samenwerking met de vereniging Natuurpunt v.z.w. Oostkamp dat we in de mogelijkheid zijn om alle leden een fietskaart van het kanaal Gent-Brugge te bezorgen. Er is dus niemand die in de komende vakantieperiode een excuus heeft om dit groene pareltje links te laten liggen.

(JD)

1486?

Onlangs kregen we een telefoontje. Een Gistelse 'verzamelaar' had een *Oostkamps documentje* 'op de kop getikt'. Geïnteresseerd als steeds, vroegen we iets meer informatie over het document. Het bleek te gaan om een perkament uit 1486. Toen we een paar dagen later ter plekke afstapten, werd duidelijk dat dit een '*once in a lifetime opportunity*' was. Het is een koopakte waarin een paar keer de naam **Pieter Lanchals** voorkomt.

Het is die Pieter Lanchals die als schout voor Maximiliaan van Oostenrijk in 1488 te Brugge zou onthoofd worden. De overleving wil dat de Bruggelingen naderhand, bij wijze van boete, door Maximiliaan verplicht werden zwanen te houden.

Het perkament is voorzien van een aantal aanhangsels (o.m. twee betalingsbewijzen) en twee zegels. Deze zijn niet meer in zo'n goede staat, maar het is wel eerder uitzonderlijk dat ze er

überhaupt nog zijn. We hebben dan ook niet lang gearzeld om het, voor onze jonge kring wel prijzige, document te kopen. In een van de volgende publicaties mag je je verwachten aan een uitvoerige transcriptie en bespreking van deze akte.

(SVG)



ERFGOED
WEEKEND
20 | 21 APRIL 2002

De tentoonstelling rond genealogie die we organiseerden n.a.v. het erfgoedweekend werd een succes. Ondanks het feit dat er één en ander is mislopen met de aankondiging van deze activiteit, waardoor de tentoonstelling niet werd vermeld in de programmabrochure van het erfgoedweekend, konden we rekenen op een grote belangstelling bij de openingsreceptie. Ook de daaropvolgende dagen doken regelmatig mensen op die geïnteresseerd waren in de geautomatiseerde opzoekmogelijkheden en de wijze waarop stambomen worden opgesteld. Hartelijk dank aan de mensen die hun stamboom ter beschikking stelden!

(SVG)



HET NIEUWSBLAD, DINSDAG 28 MEI 2002 HEEMKUNDIGE KRING POETST LAPIDARIUM OP

« *Het is onze bedoeling om de 24 grafmonumenten uit te bouwen tot een bescheiden maar waardevolle site. Tegen de Open Monumentendag (OMD) in september moet het geheel de geïnteresseerde bezoeker iets bieden. We willen Oostkamp een klein maar aantrekkelijk lapidarium geven* » aldus Jan Breyne.

Op initiatief van het gemeentebestuur werden in 1985 oude grafzerken van op het vroegere kerkhof naar de ruimte naast de kerk gebracht. Van de 47 geselecteerde grafmonumenten werden er 24 overgebracht. Het stootte de mensen van de heemkundige kring tegen de borst dat de zerken en het terrein zelf er verwaarloosd bij lagen. In samenspraak met het gemeentebestuur en de kerkfabriek Sint-Pieters kwam het tot een zinvol project. De heemkundige kring diende het project in bij de Vlaamse gemeenschap rond vrijwilligerswerk en kreeg 50 000 frank als één van de tien in Vlaanderen toegekende prijzen. Bij de uitwerking van het project zal de gemeentelijke groendienst groen en plantsoen een onderhoudsbeurt geven en staat de kring in voor een efficiënte opkuis van de monumenten. « *We willen het thema van de Monumentendag in het lapidarium doen blijken, namelijk de symboliek van de monumenten* » aldus Breyne.

OOGGETUIGENVERSLAG BEZOEK TOLHUIS



Op zaterdag 16 maart maakten 15 HKO'ers kennis met de vernieuwde Provinciale Bibliotheek in het vroegere Tolhuis.

Gastheer **Bart Schotte** nam ons mee naar de projectiezaal waar we een boeiende uiteenzetting kregen over de geschiedenis van het gebouw, de werking van het Provinciaal Informatiecentrum en het Infopunt Europa en de opzet van de Provinciale Bibliotheek. Bart legde heel wat nadruk op de diverse bouw- en woonstadia van het complex - het huidige gebouw is immers een integratie van 4 gebouwen (het huis het Wezelkin met een trapgeveltje in baksteen rechts van het *Tolhuis*, het tolhuis zelf met het wapenschild van Pieter van Luxemburg, het Rijkpeijndershuisje links van het Tolhuis en het huis '*t Heylich Graf*' (op de hoek met de Spanjaardstraat) - en deed dit aan de hand van tekeningen en foto's, die het boeiende verhaal mooi illustreerden.

Verder maakte Bart ook duidelijk hoe de provinciale bibliotheek haar functie als bewaarplaats van bronnen in verband met het culturele leven in onze provincie sinds 1792 probeert in te vullen. Hierbij werd de link gelegd naar stukken van de collectie die ons ongetwijfeld interesseren. Tijdens de pauze konden we enkele Oostkampse bronnen inkijken. Sommigen vergaten er zelfs hun koffie bij!

Na de pauze trokken we naar buiten om vanop het Jan Van Eyckplein de monumentale voorgevels te bekijken.

Terug binnen leidde Bart ons door een wirwar van gangen en traphallen doorheen de provinciale bibliotheek. De bibliotheek beschikt over ongeveer 100 000 werken: boeken, weekbladen, tijdschriften en heel wat beeldmateriaal (in de fotocollectie vonden we prachtige foto's van Oostkamp). Omstreeks 11 uur hadden we er een leerrijke tocht opzitten.



Graag vermelden we nog dat je de collecties gratis kan raadplegen; uitlenen is meestal niet mogelijk. De bibliotheek is dagelijks open van 9 tot 17u, op vrijdag tot 20u en op zaterdag tot 12u30. De ingang vind je in de Spanjaardstraat. (PVB)

FIETSTOCHT *IN HET VOETSPOR VAN DE OORLOG*

Vorig jaar in juni kende onze *Kapellekesbaan*, een geleide fietstocht die een aantal Oostkampse kapellen aandeed, heel wat succes. Zoals we toen beloofden, doen we het dit jaar over. We maken met alle geïnteresseerden een fietstocht richting Eerste en Tweede Wereldoorlog in Oostkamp.

Deze tocht, om en bij de 20 kilometer lang en op een gezapig tempo gereden, brengt ons voorbij enkele plaatsen die ons op de één of andere manier eraan herinneren dat de oorlog hier voorbijgetrokken is.

Deze fietstocht gaat door op **vrijdag 28 juni**. We spreken af (met fiets natuurlijk) om **19u00** aan het Oostkamps gemeentehuis. Deelname gratis en iedereen welkom! (WD)



NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:

FIETSTOCHT IN HET VOETSPoor VAN DE OORLOG

vrijdag 28 juni, 19u00, Gemeentehuis

OPEN MONUMENTENDAG 'SYMBOLEN'

zondag 8 september 2002

ARCHEOLOGIE OP HET BLAUW KASTEEL

Met de zomer in het verschieft werken we verder aan onze 'archeologische zoektocht' op het *Blauw Kasteel* (Moerbrugge).

Tijdens de maanden juni en juli kunnen **alle geïnteresseerde leden van HKO** iedere zaterdagmiddag van 14u00 tot 17u00 onder leiding van **Nicolai Holthof** hun hart ophalen.



WIE ZOEKT DIE VINDT!



In onze vorige nieuwsbrief vroegen we naar meer informatie over de personen op deze foto. De foto werd ons toegestuurd door de familie Atkinson uit Groot-Brittannië. **Willy Deneweth** was de eerste die ons een uitvoerig antwoord op onze vraag gaf. Hieronder een korte samenvatting van de heel gedetailleerde informatie die Willy ons verschaftte.

Op de foto zien we **Madeleine Decloedt**, echt-genote van **Georges Verhelst** en haar dochter **Georgette Verhelst**. De woning, dat tot 1937 het postkantoor huisvestte, was eigendom van Madeleines vader **Prul (Alfons) Decloedt**. Hij was velomaker, automekanie-

ker en tweede inwoner van Oostkamp met een auto.

In 1937-38 verhuisden Madeleine en Georges, die jarenlang het Gasthof van Vlaanderen (huidige 't Schaak) hadden uitgebaat, naar het oude postkantoor. Dit werd grondig verbouwd en als café uitgebaat. De meubilering van dit café was de gezelligste inrichting van heel Oostkamp. Dit interieur, volledig in eik, werd uitgevoerd door het Meubelbedrijf Deneweth(!). Later werd het café verkocht aan de burens **Pol Lescouhier** en **Lieske Uyttenhove**. Die waren eigenaar-uitbater van het café Au Pavillon waar nu de Generale Bank is gevestigd.

Georgette is later getrouwd met **Lionel Maertens** uit Moerbrugge. Zij hebben gebouwd in Sint-Michiels. In 2001 is Georgette op 78-jarige leeftijd overleden.

De link met Atkinson is vrij duidelijk. In 1945 waren er Engelse soldaten in actieve dienst gelegerd in Oostkamp. Zij bezochten regelmatig de plaatselijke drankgelegenheden en zo ook het café Verhelst-Decloedt. **Lia Dewulf** (°1926) woonde, net zoals haar zus Paula vroeger, in dienst in bij de familie Verhelst-Decloedt. Ze verloofde zich met **Pit Atkinson**, die iets later dan ook trouwde met zijn soldatenlief. Ze zijn naar Engeland uitgeweken.....

Bedankt Willy voor de heel degelijke, gedetailleerde info!