



Jaargang 10, nr. 2  
verschijnt 2-maandelijks

P 309141

april - mei  
2009

afgiftekantoor:  
8020 Oostkamp 1

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT  
BEDEELD AAN ALLE LEDEN  
VAN DE HEEMKUNDIGE  
KRING. INTERESSE?

CONTACTEER SEBASTIAN  
VANDE GINSTE

(050) 84 13 16

LID WORDEN?  
EENVOUDIG, JE STORT 9 EURO  
(ERE-LEDEN: 18 EURO)  
OP REKENING  
738-0014741-19  
VAN HKO  
MET VERMELDING  
'LIDMAATSCHAP 2009 + NAAM'

**HKO OP HET WEB:**

[www.heemkringooostkamp.be](http://www.heemkringooostkamp.be)

TIP VOOR EEN TRIP:  
*Blaffend erfgoed* 1

ERFGOEDDAG 1

BEZOEK TENTOONSTELLING  
KAREL DE STOUTE 2

WAARDAMME VERTELT 2

10 JAAR HKO 2

BLAUW KASTEEL 3

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 3

WIE ZOEKT DIE VINDT 4

v.u.:

Jan Demulder  
Maciebergstraat 32  
8020 Oostkamp

redactie:

Sebastian Vande Ginste  
Korte Kwadeplassstraat 8  
8020 Oostkamp

# Nieuwsbrief

## TIP VOOR EEN TRIP BLAFFEND ERFGOED

In samenwerking met de jonge erfgoedvereniging Mendop (Mens en Dier op Papier) stelt de Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum een tentoonstelling samen onder de titel *Blaffend erfgoed*. Aan de hand van oude foto's, documenten en voorwerpen laat de tentoonstelling de hond, vaak de beste vriend van de mens genoemd, zien als familiedier en werkdier, als waker, held en soldaat, als statussymbool, maar ook als zorgenkind van dierenbeschermers of zelfs als gevaar voor de mens.

*De tentoonstelling Blaffend erfgoed is gratis te bezichtigen in het Provinciehuis Tolhuis, Jan Van Eyckplein 1 in Brugge op de Erfgoeddag op zondag 26 april van 10u tot 18u en daarna tot 31 mei tijdens de openingsuren van de Provinciale Bibliotheek en op zondagnamiddag van 14u tot 18u.*

[www.mendop.org](http://www.mendop.org)

TENTOONSTELLING  
**BLAFFEND ERFGOED**  
De hond als archiefbeest  
Van 26 april tot en met 31 mei 2009  
Gratis toegang

Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum West-Vlaanderen, Jan Van Eyckplein 1, Brugge  
t.s.m. Mens & Dier op Papier vzw  
Info: [www.west-vlaanderen.be/bibliotheek](http://www.west-vlaanderen.be/bibliotheek) en [www.mendop.org](http://www.mendop.org)



Op zondag 26 april gaat Erfgoeddag opnieuw door. Het thema dat jaar is *Uit vriendschap*. Een blik op het programma (dat je terugvindt op [www.erfgoeddag.be](http://www.erfgoeddag.be)) leert ons dat dit onderwerp heel verscheiden wordt ingevuld. Ook de Brugse Erfgoedcel vergast ons op een hele resem activiteiten. Toen ik in hun brochure bladerde, vielen volgende activiteiten me op: De Edele Confrérie van het Heilig Bloed houdt opendeur. De leden leiden je rond en vertellen over het reilen en zeilen achter de gesloten deuren van de confrérie. HK Maurits van Coppenolle presenteert een overzicht van 50 jaar werking. De keizerlijke en Koninklijke Schuttersgilde 'de vrije archiers van mijnheere Sint-Sebastiaen' stelt zichzelf voor. S-Wan staat in voor een wandeling rond mensenrechten. In de Jeruzalemkapel verzorgt de West-Vlaamse Gidsenkring een rondleiding over Anselmus Adornes. In het rijksarchief loopt een tentoonstelling over Charles Carton die Spermalie heeft opgericht. Er zijn ook activiteiten rond Gezelle, funerair erfgoed en zoveel meer. Het volledige programma voor Brugge (met meer dan 40 activiteiten) vind je in de brochure of op [www.erfgoedcelbrugge.be](http://www.erfgoedcelbrugge.be).

## BEZOEK TENTOONSTELLING KAREL DE STOUTE

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd brengen we op 23 mei een geleid bezoek aan de tentoonstelling over Karel de Stoute. We verzamelen om 10u15 stipt aan de ingang van het Groeningemuseum. Deelnameprijs bedraagt 7 euro voor leden (en 10 euro voor niet-leden). De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening van HKO (738-0014741-19 met vermelding tentoonstelling+naam). Het aantal plaatsen is beperkt dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven kan bij Sebastian (sebastian.vandeginste@skynet.be of 050/841316).

Wie meer wil lezen over deze tentoonstelling kan terecht op [www.kareldestoute.info](http://www.kareldestoute.info).



## WAARDAMME VERTELT

Op zondag 5 april organiseerden we samen met de werking 60+ Waardamme de activiteit 'Waardamme vertelt'. Het was de bedoeling om mensen samen te brengen om te babbelen over bepaalde facetten van het dagelijks leven in het Waardamme van toen. De inleiding werd gegeven door Marleen Verhelst. Vervolgens gingen de 25 aanwezigen in groepjes zitten om het o.m. te hebben over de Tweede Wereldoorlog, het handelsgebeuren en de dorpsfiguren. Het werd een boeiende namiddag en voor ons een interessante kennismaking met een nieuwe manier om informatie te verzamelen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...



## 10 JAAR HKO

Onze kring bestaat 10 jaar. Om dit te vieren organiseren we op zaterdag 2, 9 en 16 mei een historische fietstocht. We verzamelen telkens om 14u00 op het Gemeenteplein. Deelname is gratis. Het gaat om een 'heruitgave' van enkele fietstochten die we de voorbije jaren al in juni hebben ingericht. Op 2 mei trekken we op verkenning in literair Oostkamp. We gaan op zoek naar plekjes in Oostkamp die iets te maken hebben met literatuur. Op 9 mei fietsen we langs de Oostkampse kapellen waar we telkens stilstaan bij de historiek van de site. De zestiende mei gaat de fietstocht *Op oorlogspad in Oostkamp* door.



## PUBLICATIE BLAUW KASTEEL

Naar aanleiding van de restauratie van de site Blauw Kasteel in Moerbrugge werd veel vooronderzoek gedaan en dat zowel op kunsthistorisch, bouwtechnisch als archeologisch gebied. Die kennis van de verschillende geledingen was nodig om het beoogde doel, een restauratie naar de (bouw)toestand van de jaren 1880, te realiseren. Door het intensief onderzoek kwam vanuit de verschillende invalshoeken zeer veel materiaal naar boven dat ons een schat aan informatie over de geschiedenis, de bewoning en de evolutie van dat bouwwerk opleverde.

Enmaal de restauratie afgelopen was en het als monument beschermde Blauw Kasteel weer in al zijn pracht schitterde, beschikten we over een pak waardevol materiaal dat weer onder het stof dreigde te verdwijnen. We besloten dan ook om er een project aan te wijden.

Het was van in het begin de bedoeling om te focussen op 3 zaken: een publicatie, een begeleidende tentoonstelling en een permanent infobord aan de site zelf.

Het boek *Het Blauw Kasteel: de (her)ontdekking van een fascinerend landgoed in Moerbrugge* stelden we op 3 april voor. In het boek dat 160 pagina's telt (en waarin meer dan 100 illustraties zijn opgenomen) worden de bijdragen verzorgd door de verschillende specialisten van het restauratieteam.

De tentoonstelling is nog tot 9 mei te bezichtigen in de Oostkampse bibliotheek en dit tijdens de normale openingsuren.

Het permanente infobord zal in de loop van het jaar aan de site geplaatst worden.

Dit driedelig project konden we realiseren dankzij de financiële en logistieke steun van Gemeente Oostkamp, Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap Houtland en V.C.M. Contactforum voor Erfgoedverenigingen. We zijn hen hier heel erkentelijk voor. We willen langs deze weg ook nog alle vrijwilligers bedanken die hun steentje hebben bijgedragen aan dit project.

Op vrijdag 3 april mochten we, op de officiële voorstelling, meer dan 100 geïnteresseerden verwelkomen in de bibliotheek. Na de inleiding door onze voorzitter vertelde Jean-Pierre Van Zuylen hoe het is om op een domein te wonen. Schepen Katrien Talloen overhandigde het eerste exemplaar van het boek aan de eigenaars van het Blauw Kasteel. Zoals steeds waren de Wittoens niet te versmaden...



Jean-Pierre van Zuylen aan het woord



De eigenaars werpen een eerste blik op de publicatie over hun woning.

**Het hardcover boek kost 28 euro (ev. + 6€ verzendingskosten). Je kan het verkrijgen bij Sebastian Vande Ginste. Ook in enkele lokale boekhandels wordt het boek te koop aangeboden.**

## **NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:**

Zat 02/05	14u00	fietstocht <i>literair Oostkamp</i>
Zat 09/05	14u00	fietstocht <i>Oostkampse kapellen</i>
Zat 16/05	14u00	fietstocht <i>Op oorlogspad in Oostkamp</i>
zat 23/05	10u15	bezoek tentoonstelling Karel de Stoute
Zat 06/06	14u00	fietstocht <i>Oostkampse hoeven</i>
vr 26/06	19u00	historische fietstocht (vertrek aan Gemeenteplein)

## **RAAMTENTONSTELLING BEELDBANK IN DE STEK (SCHOOLDREEF)**

**VANAF NU VIND JE (tot eind 2009) ELKE MAAND EEN SELECTIE VAN 20 OUDE FOTO'S AAN DE RAMEN VAN DE STEK. HET IS DE BEDOELING OP DEZE MANIER ONS BEELDBANKPROJECT ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN. OVER DE GEPRESENTEERDE FOTO'S WETEN WE HEEL WEINIG. WE REKENEN DAN OOK OP DE VOORBIJGANGERS OM ONS TE HELPEN BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE PERSONEN OP DEZE FOTO'S.**

## **WIE ZOEKT, DIE VINDT**

**Marcel Dehro** bezorgde ons onderstaande tekst met de vraag wie iets meer weet over **Korneel Devos**. De tekst is teruggevonden op het gedachtenisprentje van Korneel Devos die in 1865 te Ruddervoorde werd geboren, huwde met **Louise Lagast** en die op 14 maart 1938 overleed.

Geen mensch hier in 't ronde of hij kende KONNEE!

Hij was met zijn spullen gerust en tevree;  
Hij ging zijnen gang en liet d'anderen begaan, en is langs dien weg naar de hemel  
gegaan!

Hij heeft in het voetspoor zijns Meester gestapt,  
Getimmerd, geschaafd en gelapt en getapt,  
Met scherven en vellen en rommel en vod,  
Verdiende hij zijn brokken, content met zijn lot!  
En was er entwaar een slot dat niet sprong,  
Een pompe die flikte of ne nagel die dwong,  
Dan liep met in haast: kom, zeere, kom mee!

't Was altijd het eerst dat men riep naar KONNEE!

Hij stond steeds ten dienst voor elke karwei, hij vijlde en hij zaagde en sloeg kluchten  
daarbij!

En was er te lande te beën voor nen doôn  
't was weerom dan braven KONNEE, dien z'ontboôn  
En karweide hij bij dage, hij klauwierde te nacht,  
Want een leelijke plage aan zijn spond hield de wacht.

En wist hij voor alles, remedie en raad,  
Hier moest hij bekennen: ik zit in den draad!  
Want Pietje de dood was de Vos nu te slim  
KONNEE moest begeven. En Piet na hem mee,  
direkt bij den Heere: "k ben hier met KONNEE!"

G'hebt slunsen gewogen, oud ijzer vergaard,  
in armoee geleefd en uw deugd nog bewaard,  
geleden, gebeden, geholpen! Kom mee!  
Gij Englen klaroent nu den lof van KONNEE!  
Mijn dierbare Vrouwe en mijn beste Kamiel,  
Ach! Bidt met mijn vrienden de beë voor mijn ziel!  
Ik dank u! 'k verwacht u in d'hemelsche stee,  
Komt later hierboven, komt weer bij KONNEE!"

## **BIJ DE BUREN**

Op maandag 27 april organiseert HK Maurits van Coppenolle een voordracht met als titel "Bouwen in de middeleeuwen". Deze activiteit gaat door in lokaal De Zorge (Moerkerkse Steenweg 194, Sint-Kruis) om 20u00. Spreker met dienst is Chris Weymeis. De toegangsprijs bedraagt 2, 5 euro.

*Ook al eens een Romaans of gotisch monument bezocht en u de vraag gesteld: "Hoe hebben de mensen dat vroeger klaargespeeld om een dergelijk complexen te bouwen?" Of "Wie was de bouwmeester van dit gebouw en hoe heeft hij zijn plannen getekend?" Op die en nog vele andere vragen krijgt u een antwoord op de voordracht met powerpointpresentatie in ons lokaal De Zorge. Aan de hand van heel wat illustratiemateriaal verkrijgt u een heus bouwwerk zonder dat u zelf de handen uit de mouwen hoeft te steken.*