



p. 76 (Zivilarbeiter)



Dit is de naoorlogse huwelijksfoto van *Zivilarbeiter* Alidor Bleyenberg en Marie Lescauwæet.
(verz. Geert Bleyenberg)

p. 125

(bij de kadertekst onderaan de pagina)
Landsturm Infanterie Bataillon Hanau (XVIII.7), Landsturm Infanterie Bataillon Hersfeld (XI.7) en een Landsturm Infanterie Bataillon uit Spandau werden in augustus 1916 samengevoegd tot III./Landsturm Infanterie Regiment Nr. 38, dat daarvoor eerst Regiment Kündinger werd genoemd. Later werd het III./Landsturm Infanterie Regiment Nr. 47.

p. 136

(kinderen voor Villa Alice)



(DG)



(BB)

1. Germain Mahieu	10. Maurice Deweerdt	20. Walter D'Heye
2. Oktaaf Dewispelaere	12. Jerome Defruyt	22. Lucien Seye
5. René Willems	14. Marcel Eeckhout	23. Germain Braet
7. Leon Maene	15. André Verbeure	25. André Maene
8. Richard Deweerdt	18. Leopold Wildemauwe	27. Oscar Van Daele
9. Max Gobert	19. Guillaume Willems	37. Ernest Herteleer

p. 217 (Heropbouw in de frontstreek)

Oostkampenaar en soldaat Felix Lamote wordt in 1914 krijgsgevangen genomen in Laken (Brussel). Wanneer hij na vier jaar uit Duitsland terugkeert, moet hij vaststellen dat zijn broers Richard en Cyriel de bevrijdingsgevechten van 18 oktober 1918 niet overleefd hebben, en dat zijn moeder twee weken voor zijn thuiskomst overleden was.

Op deze foto poseert Felix (met **X** aangeduid) met werkmakers die na de oorlog in de frontstreek aan de heropbouw werken.



(verz. Diederik Meire)

p. 237 (foto oud-strijders)
 Tweede rij: (...) August Deschepper, ~~en~~ Felix Lamote, Gustaaf Devaux (...)



p. 260	(Irwin E. Case) Het is een Amerikaanse eenheid bij het Britse leger dat die haar basis in Noord-Frankrijk heeft.
p. 271	(Joseph De Meyer) Krijgsgevangene Joseph De Meyer had gevraagd om hulpgoederen toegestuurd te mogen krijgen. Op 26 september 1918 wordt hem een pakket aangeboden, maar hij kan het omwille van ziekte nog niet ontvangen. Omdat hij op 12 oktober 1918 aan griep overlijdt, wordt het teruggestuurd naar de Belgische afdeling van het <i>Hulpkomiteit</i> in het krijgsgevangenenkamp van Parchim. 



	<p>(verz. Guy Depauw)</p>
<p>p. 294</p>	<p>(Camiel Seye) Oostkamp Loppem, 28 23 augustus 1886</p>
<p>p. 298</p>	<p>(Charles Thomaes) Op 30 augustus 1918 wordt zijn lichaam naar zijn geboortedorp Wannegem-Lede overgebracht waar het in een familiegraf wordt bijgezet.</p>